

*De strijd is gestreden  
Met telkens nieuwe moed.  
Verbazingwekkend krachtig  
't Is op. Zo is het goed.*

# *Marcel Vermeersch*

Geboren te Torhout op 16 januari 1935  
en thuis te Schoten, omringd door zijn kinderen, zachtjes ingeslapen op 13 juli 2024

*Weduwnaar van Laurentia 'Frieda' De Clerck*

We nemen afscheid van Marcel in intieme familiekring.

Zwaar werden de dagen

En lang duurde de nacht.

Hoe moeilijk is het vechten

Bij het ontbreken van de kracht.

Maar ondanks je verlies

Van de strijd om het leven.

Heb je ons een heel stuk geluk

En ontzettend veel liefde gegeven.

*Hij leeft verder in de harten van:*

Daniel en Marcella Huybrechts – Vermeersch  
(+) Fernand en Martina Kockx – Vermeersch

*zijn kinderen*

Tim en Kathleen Van der Eyken – Huybrechts, Lauren en Julie  
Philip en Marlies Dieryck – Huybrechts, Jules en Lowie  
Andy en Karolien Beniers – Huybrechts, Mathis en Arne

*zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen*

zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

*In het bijzonder zijn we dr. Tristan Hermans en Melissa en Ellen van de thuisverpleging  
dankbaar voor hun toegewijde en liefdevolle zorgen.*

Woorden van steun kan u richten aan:  
Familie van Marcel Vermeersch  
p/a Afscheidshuis Veer, Paalstraat 76 – 2900 Schoten.

Digitale steunbetuigingen:  
[www.afscheidshuisveer.be](http://www.afscheidshuisveer.be)



*Marcel Vermeersch*

16 januari 1935

13 juli 2024