



*Een woord, een stil gebaar of een kaart ...
Het doet je allemaal goed wanneer je iemand die je liefhebt
missen moet. Dank u wel voor uw medeleven.*



Ons allerliefste moeke slaapt nu voor altijd.

*Moeke, wij hebben je gedeeld
met heel wat kinderen, groot en klein.
Voor jou was dat echter gewoon normaal.*

*Jij had heel wat te bieden en
wij hebben veel van jou geleerd.*

*Wij zullen je enorm missen,
maar zullen je nooit vergeten.*

Yvonna De Clerck

Zij werd geboren in Schoten op 4 april 1931 en is aldaar
stilletjes heengegaan thuis op 1 januari 2025.

Voor altijd ...

liefhebbende echtgenote van

Frans

allerliefste moeke van

Sylvia en Jeanneke,
Maja en Tom,
zoontje Lio

Wij hebben gekozen voor een intiem afscheid
en hielden 'ons Moeke' graag nog langer bij ons.
Haar urne heeft dan ook een liefdevol en speciaal
plekje gekregen in haar vertrouwde omgeving.

Familie De Ridder - De Clerck
Laaglandlei 132 - 2900 Schoten

Digitale steunbetuigingen via www.afscheidsvaar.be

www.afscheidshuis.be
Tel: 03.568.94.69

